



# Tập Thơ

## III

Phật Huyền Thiên Sư

Liên Hiền Đường

Đôi Tả Đông, Thôn Lạc Sơn, Xã Phú Sơn, Lâm Hạ, Lâm Đồng

Phone: 063-220-809 DD: 0913-773-791

# Phi Lộ

Tập thơ Như Huyền Thiên sư, gọi là Thơ. Thế nhưng, thâm ý của Thiên sư Như Huyền thì nó chẳng thơ chẳng thi gì ráo. Bởi vì tự có cái nhãn hiệu “Thiên sư” rồi mà còn chê, muốn đòi thêm chức danh “thi nhân, thi sĩ” nữa sao !

Lạy Phật ! con không dám ạ !

Gọi Tập Thơ, với Thiên sư Như Huyền, nó chỉ là một duyên cố, một dữ liệu vốn có trong tam tạng kinh điển của đạo Phật, trong đầu của Thiên sư. Nếu không nói, không viết, không phô bày thì kho tàng giáo lý Phật chẳng ai được nhờ cậy lợi ích chút nào !

Như Huyền Thiên sư viết thơ, làm thành tập thơ là Thiên sư đóng vai trò người moi bóc, rạch xé, lượm hốt...chút ít thực phẩm thơm ngon vô giá trong kho tàng giáo lý đồ sộ của đạo Phật, đem ra làm quà tết Mậu Tý cho những ai là đệ tử Phật hữu duyên. Đây là một cách “chơi” trong nhiều cách của Thiên sư Như Huyền.

Lại có thơ rằng :

*Đường đòi nhiều nẻo lắ long đong  
Không có không không, có cũng không  
Pháp lữ hỏi : Huynh “rằng đúng nó”?  
Xin đáp : “Đòi tôi đọc có **chơi**”!*

Thế đấy. Thơ hay, thơ dở, luật, niêm, bình, trắc, thể, cách, âm điệu... không cần bàn. Tất cả cái ấy Thiên sư Như Huyền tập hợp lại thành một trò chơi NHƯ HUYỄN, vậy thôi.

Thế cho nên, chẳng xin ai “lượm tình” “phủ chính” hay “tha thứ” gì ráo.

Chơi mà !

“Bye-bye”

Liễu Liễu Đường  
Đôi Tà Dương  
03 giờ khuya, 30 tết Mậu Tý  
06 – 02 – 2008

## Ngũ Ấm Vô Ngã

Ngũ ấm phù hư rỗng hợp tan  
 Sắc là vật chất mớ vi trần<sup>(1)</sup>  
 Thọ hành tướng thức rằng TÂM pháp<sup>(2)</sup>  
 Ngũ ấm gồm trong tiếng SẮC TÂM

Ngày 05/04/Mậu Tý  
 (09/05/08)

Phương Thức

## Hàng Phục Tâm của Bồ Tát

Chúng sanh mười loại<sup>(1)</sup> có xem không  
 Năng sở<sup>(2)</sup> song vong bậc tích tông  
 Độ tận vô dư không kể độ  
 Niết bàn<sup>(3)</sup> rằng có lại rằng không

01 giờ khuya, ngày 11/04/Mậu Tý  
 (15/05/08)

- 
- (1) Đại địa do vi trần hợp thành. Vạn vật từ đại địa sanh. Khoáng vật, thực vật kể cả một phần hai động vật gồm trong một chữ SẮC.
- (2) Thọ, tướng, hành thức gồm trong một chữ TÂM.
- (1) Mười loại chúng sanh : Thai, Noãn, Thấp, Hóa, Hữu sắc, Vô sắc, Hữu tướng, vô tướng, Phi hữu tướng, Phi vô tướng. Nói tổng quát = Nhân sinh quan.
- (2) Năng Sở : Năng = Phần chủ thể. Chủ thể nhận thức. Chủ thể phân biệt v.v...  
 Sở = Phần đối tượng. Đối tượng nhận thức, Đối tượng phân biệt v.v...
- (3) Niết bàn : Kết quả của tu hành đem lại cho con người sự AN LẠC VIÊN MÃN. Đạo Phật gọi sự AN LẠC VIÊN MÃN đó là Niết bàn. Cho nên Niết bàn không thể nói rằng không, mà bảo rằng Niết bàn là có thì đó ai tìm ra cảnh Niết bàn ấy ở phương nào !

# *Chỗ Trụ Tâm của Bồ Tát*

## *( Phương cách Bồ thí )*

Lục cảnh<sup>(1)</sup> phàm phu: chỗ trụ tâm  
 Vì tâm trụ<sup>(2)</sup> cảnh hóa ra trần<sup>(3)</sup>  
 Vận tâm bố thí<sup>(4)</sup> căn trần ấy  
 Vô trụ tâm không cảnh tịch nhiên

02 giờ khuya, ngày 11/04/Mậu Tý  
 (15/05/08)

## *Ý Phật*

Phật pháp vì người rõ chẳng ngoa  
 Nhân sinh an lạc thoả lòng ta  
 Trần gian tịnh độ là tiêu chí  
 Vô ngã vô nhơn... đạo Thích Ca.

Ngày 19/04/Mậu Tý  
 (23/05/08)

## *Thành Phật*

Phật dạy Văn Thù một chữ tri  
 Vô minh huyền mộng để lòng ghi  
 Huyền tâm huyền cảnh buông huyền trí  
 Vĩnh đoạn vô minh : Phật vậy thôi !

Ngày 19/04/Mậu Tý  
 (23/05/08)

---

(1) Lục cảnh : Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp.

(2) Trụ : Có nghĩa dính mắc, đam mê, lưu luyến, ôm giữ...

(3) Trần : Khi phàm phu khởi tâm đam mê, luyến ái, nắm bắt, bảo thủ... sáu cảnh trở thành sáu đối tượng ô nhiễm tâm. Do đó cảnh không còn thanh khiết nữa chúng trở thành trần. Từ đó, trần có nghĩa là ô nhiễm.

(4) Bồ thí : Bồ thí ở kinh Kim Cang bát nhã dùng hiểu với nghĩa “đem cho ai cái gì đó”. Bồ thí ở đây phải được hiểu qua nghĩa “buông bỏ” “viễn ly”

\* Gọi là Phật, nhưng đúng chơn lý mà nói thì chẳng có “cái quả Phật” để thành. Vô minh dày đặc trong cuộc sống thì gọi là chúng sanh. Hoàn toàn rỗng sạch không có vô minh thì không có tam khổ, bát khổ v.v... gọi là “thành Phật” gọi là “Phật” vậy thôi !

# *Làm gì để*

## *thấy được Như Lai*

Muốn thấy như Lai biết pháp thân  
 Lưu thanh luyện sắc kể vô phần  
 Mê tâm tà đạo duyên (vị) thanh sắc  
 Chẳng thấy Như Lai, biết Pháp thân !

Ngày 21/04/Mậu Tý  
 (25/05/08)

## *Cảm hứng Nước Non Nhà*

Vận hội dường như độ tuổi xuân  
 Xuân qua xuân lại gợi xuân tình  
 Sương mờ xi bạc ngàn thông cổ  
 Nắng nhạt sơn hồng lũy trúc xanh  
 Trùng điệp đồi cao khoa lực lưỡng  
 Ngang tàng hoa trái báo an khang  
 Ve kêu chim hót rừng môn gió  
 Non nước đồng ca khúc thái bình

Ngày 23/04/Mậu Tý  
 (27/05/08)

## *Nhờ Khuất Nguyên*

Khinh phờng ô lại lữ tham quan  
Một mắt nghìn thu tiếng vẫn còn  
Ngũ ngoạt Khuất Nguyên sơ ngũ nhựt  
Mịch La trâm một chấn thương thương!

Ngày 05/05/Mậu Tý  
(08/06/08)

## *Sinh Nhật Liễu Liễu Đường*

Ngày này năm ngoái đến nơi đây  
Thấm thoát tròn năm chuyển biến hay  
Phật tử vô tâm hay hữu ý ?  
Liễu Đường sinh nhật lại thăm Thầy !

Ngày 05/05/Mậu Tý  
(08/06/08)ư3

## *Đấng Bề Trên\**

Tin Ông ? Thật có ông chẳng nhỉ ?  
 Khẩn nguyện điều chi cũng tuốt lơ !  
 Ngưỡng vọng ơn trên cao ngấn cổ !  
 Đời con sắp hết được chi mô ?

Ngày 08/05/Mậu Tý  
 (11/06/08)

## *Đấng Tiếp Dẫn<sup>(1)</sup>*

Họ bảo tin ông tận cõi lòng<sup>(2)</sup>  
 Thì ông tiếp dẫn khỏi đền công  
 Khi con tắt thở ông đến rước ?  
 Rước được cùng chẳng ? Ai chứng minh ?

Ngày 08/05/Mậu Tý  
 (11/06/08)

---

\* Đấng bề trên : Cao xanh ở trên.

(1) Đấng tiếp dẫn : Phật A Di Đà

(2) Các Tầng sư thường dạy : a) Tin sâu - b) Nguyện tha thiết - c) Tâm chí thành

## Tuổi Thọ

Tuổi cao dù lắm cỡ con rùa\*  
 Tích lũy vô vàn niệm được thua  
 Phú quý vinh hoa tuồng ảo hóa  
 Lợi quyền danh vị tựa không hoa  
 Tử sanh bệnh lão vẫn lai khứ  
 Thành trụ tiêu không mộng tỉnh mê  
 Một kiếp không tu muôn kiếp khổ  
 Trần gian tạm trú hãy quay về !

Ngày 09/05/Mậu Tý  
 (12/06/08)

## Vịnh cảnh *LẠC SƠN THÔN*

Sáng sớm sương sa phủ núi rừng  
 Cỏ cây mờ ảo lẫn thiên nhiên  
 Dăm cô thôn nữ chuyên trừ cỏ  
 Mấy Bác nông phu chuyển tải phân  
 Mãn nhãn “cà phê” xanh mịch mịch  
 Bạc ngàn lâm sản mướt trùng trùng !  
 Cao nguyên khởi sắc đời no ấm  
 Non nước bình yên vạn kỷ xuân.

Ngày 27/05/Mậu Tý  
 (30/06/08)

---

\* Cảnh hồ Hoàn Kiếm có đền Ngọc Sơn. Trong đền Ngọc Sơn có một con rùa được ướp xác. Có bản giới thiệu :  
 Rùa thọ 500 tuổi, dài gần 2m



## *MƯA CHIỀU*

Sương phủ cao nguyên mờ cảnh sắc  
 Mưa chiều ảm đạm khóc mây ngàn  
 Thương người trách nhiệm nơi quan tái  
 Nhớ bạn cần lao chốn ruộng nương  
 Một kiếp phù sinh : bi trí dững  
 Bền tâm chất trực : lực uy hùng  
 Mưa thu nắng hạ duyên trần thế  
 Hiện tượng xoay vần bản thể chân.

Chiều, ngày 28/05/Mậu Tý  
 (01/07/08)

## *Âm Vang Cảnh Tỉnh*

Một kiếp phù sinh một kịch trường  
 Đồng sàng dị mộng kịch thê lương !  
 Say sưa mộng cảnh ai người tỉnh ?  
 Tỉnh giấc nồng say mộng kịch tan.

Mùng 01/06/Mậu Tý  
 (03/07/08)

## *Cao Nguyên Tịch Cảnh*

Sớm chơi đồi núi tối về am  
 Đạm bạc cơm rau khỏi nghĩ toan  
 “Phật sự” tiện nghi tri túc túc<sup>(1)</sup>  
 Lâm tuyền tịch cảnh lạc nhàn nhàn<sup>(2)</sup>  
 Thị phi bất thiệp như tình sự  
 Quý tiện vô can tự ngã tâm  
 Cát đoạn trần duyên ly tứ tướng  
 Vô tâm đối cảnh thị chơn thiền.

Sáng mừng 03/06/Mậu Tý  
(05/07/08)

## *Mất Điện*

“Mình”<sup>\*</sup> hư không phải điện đường hư  
 Thế nên làng xóm tự như như  
 Âm vang hỉ hạ vui toe toét  
 Riêng một nhà ta bị tối hu !

Chiều mừng 03/06/Mậu Tý  
(05/07/08)

---

(1) Tri túc túc : Đủ với tâm người biết đủ

(2) Lạc nhàn nhàn : vui với tánh vui thiên nhiên tự sẵn có, không dụng ý mong tìm, mơ ước

\* Mình : Chỉ cho sự chấp ngã và ngã sở hữu, bao hàm cả tư tưởng bảo thủ “Giọt máu đào hơn ao nước lã”

*Nghe bình giảng bài thơ* **LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG**  
*(Độc Nhất Hữu Nhị)*

Nghìn xưa có một Đơn Hà  
 Đời nay có một thầy là Từ Thông  
 Mới nghe dường thể nông nông  
 Nghiệm sâu chân lý rặc dòng Thích Ca  
 Lễ An Thánh Tượng xem qua  
 Giật mình chợt tỉnh... ta là Sư Huynh...!

Mùng 04/06/Mậu Tý  
 (06/07/08)

Chúng đệ tử nghe pháp trong và ngoài nước

Đồng kính dâng nhị vị Thiên sư :

- Như Huyền Thiên Sư
- Viên Thức Thiên Sư

## *Thuyết Pháp ?*

Tay chỉ vàng trắng chẳng chỉ gì !  
 Trời xanh mây trắng đến rồi đi  
 Ai người “bất thủ ư chư tướng”  
 “Bất động như như” Phật nhân thừa !

Chiều mùng 07/06/Mậu Tý

(09/07/08)

## *Nếu Được Ước !*

Tôi ước tôi như sắc với không  
 Ước xa thế sự vấn vương lòng  
 Ước lìa ngũ trược ly tam giới  
 Ước được hòa tan tự pháp thân.

Sáng mùng 09/06/Mậu Tý  
 (11/07/08)

## *Sống Mà Không Sống\* !*

Sống suông như chết đáng thương ai !  
 Dưỡng khí tiêu hao thở suốt ngày  
 Giá áo trăm năm treo mắc áo  
 Túi cơm từng buổi đựng cơm đầy  
 Bao giờ lọ rượu mà không rượu  
 Bị thối ai cam để thối với  
 Lạm phí thiên nhiên thân bầy đại  
 Uống công cha mẹ phụ ơn thầy.

Trưa mùng 09/06/Mậu Tý  
 (11/07/08)

---

\* Bài thơ này niêm luật đối chọi, hình như chưa chỉnh lắm. Vậy xin nhờ các vị cao minh “Sống mà không sống” “phủ chính” bổ túc cho thật hoàn chỉnh, cảm ơn.

## *Chết Mà Không Chết !*

Ai kia thiên cổ đã lưu danh  
 Tài đức từ nhưn bản hữu sanh  
 Trực chính liêm minh thường ứng dụng  
 Ân oai khoan dũng vững thi hành  
 Cô am nhận thức nhân sinh sự  
 Não bộ tư duy vũ trụ thâm  
 Kích khởi tự nhiên, vô học trí  
 Hòa tan giác hải mất như còn.

Trưa mùng 10/06/Mậu Tý  
 (12/07/08)

## *Lửa Đỏ Dưới Trăng Vàng*

Tà Dương vừa khuất bóng tà dương\*  
 Vàng vạc trăng treo Liễu Liễu Đường  
 Ngọn lửa bập bùng khoa vũ điệu  
 Vông giăng lảnh khểnh bóng thông rừng  
 Ve ngâm khàn điệu sầu không khóc  
 Dơi lượn đêm thanh đón bạn tình ?  
 Trăng lạnh trời trong hơi lửa ấm  
 Lòng ta thanh thoát hạ như xuân.

Trọng Hạ năm Bính Tý  
 13 - 06 - ÂL  
 8 giờ sáng, ngày 15 - 7 - 2008

---

\* Đối Tà Dương của Liễu Liễu Đường vừa khuất bóng chiều tà

## ... Nhà Có Phúc<sup>(1)</sup> ?

Giác ngộ không trên<sup>(2)</sup> Phật Thích Ca  
Ta bà giáo chủ chính ông ta  
Tu hành trọn kiếp nghèo xơ xác  
Không mái chùa tranh để dưỡng già !

Trọng Hạ năm Bính Tý  
13 – 06 – ÂL  
12 giờ trưa, ngày 15 – 7 - 2008

## Đất “Động Tâm” ?<sup>(1)</sup>

Xứ Ấn trời sanh<sup>(2)</sup> đất lạ lòng !  
Chỗ thì vô thức chỗ sanh tâm ?  
Ca Tỳ La Vệ... Ta La Thọ...  
Bốn khuỷnh “Sư truyền” “đất động tâm” !

Trọng Hạ năm Bính Tý  
15 – 06 – ÂL  
Ngày 17 – 7 - 2008

<sup>(1)</sup> Tục ngữ Việt Nam có câu : “Con hơn cha nhà có phúc”

<sup>(2)</sup> Giác ngộ không trên : dịch từ câu “Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”. Có nghĩa : Quả giác ngộ của Phật Thích Ca tột cao chân lý, ấy thế mà không bằng đệ tử. Đệ tử Phật tu hành phước đức đủ lắm, bá tánh cúng dường, cất chùa đã đời luôn, không hề mỏi mệt.

<sup>(1)</sup> Đất Động Tâm : Có một thành phần các Sư Tăng đệ tử Phật truyền dạy rằng: Đất nước Ấn Độ có bốn khuỷnh đất gọi là “đất động tâm”:

1. Đất chỗ Thái tử Tất Đạt Đa hạ sanh (vườn Lâm Tỳ Ni – Thành Ca Tỳ La Vệ)
2. Đất chỗ Phật viên tịch (Rừng Ta La Song Thọ – Thành Câu Thi Na)
3. Đất chỗ Phật thành đạo (Cội Bồ Đề)
4. Đất chỗ Phật thuyết thời pháp đầu tiên (Lộc Giả Uyển – Thành Ba La Nại)

Các Sư Tăng xin nhà nước Ấn độ từng bọc hoặc từng hủ đem đi nước này nước khác... xây đền đài thờ cúng cho bá tánh bá gia chiêm bái. Các sư truyền dạy : Đây là đất động tâm của xứ Phật, cúng bái được phước lớn lắm.

<sup>(2)</sup> Trời sanh : nói theo kiểu “qui ước” của số đông vậy thôi. Sự thật không phải vậy.

## *Câu Siêu ?*

Câu siêu xin hỏi lấy gì tiêu \* ?  
 Ngũ ấm giai không Phật dạy rồi !  
 Vô ngã, vô nhơn... vô thọ giả !  
 Cái gì ở lại ? Cái gì siêu ?

Trọng Hạ năm Bính Tý  
 16 - 06 - ÂL  
 08 giờ, ngày 18 - 7 - 2008

## *Tham vấn*

### *Thiền Lão Tiên Bối*

Văn bối xin tham vấn mấy dòng :  
 “Thiền tôn “Gia phả” “Phái” “Tông môn”  
 Thân sơ “tứ tượng” làng kang ấy!  
 Tu “chỉ” không xong há có “thiền”!

Trọng Hạ năm Bính Tý  
 16 - 06 - ÂL  
 11 giờ, ngày 18 - 7 - 2008

---

\* Tiêu : Nghĩa đồng như chữ siêu.

Có kệ rằng :

*Tiêu diêu chơn thế giới  
 Khoái lạc bảo liên đài  
 Hiệp chưởng Thế Tôn tiền  
 Như Lai thân thọ ký.*

## *Giỗ Tổ ?*

Rõ thật ông là tổ hửn hoi  
 Bất tòng chân lý<sup>(1)</sup> ở đời chơi  
 Niết bàn, Cực lạc không màng đến  
 Hưởng lộc trần gian giỗ tổ<sup>(2)</sup> !

Trọng Hạ năm Bính Tý  
 16 - 06 - ÂL  
 12 giờ, ngày 18 - 7 - 2008

## *Sợ Hỏa Táng*

Lạnh lắm ! Trời ơi ! Sợ lắm rồi !  
 Mồ đờn huyết chiếc chôn tha ma !  
 Hỏa thiêu sống sợ đòi mai táng  
 Lấp đất vùi chôn có sống chi ?

Trọng Hạ năm Bính Tý  
 16 - 06 - ÂL  
 15 giờ, ngày 18 - 7 - 2008

- 
- <sup>(1)</sup> Bất tòng chân lý : Theo giáo lý đạo Phật, vũ trụ nhân sinh đều bị sự chi phối theo qui luật; thành, trụ, hoại, không. Cưỡng lại chân lý, ở đời chơi để mỗi năm được “ăn giỗ” của môn đồ đệ tử cúng, tức là “bất tòng.
- <sup>(2)</sup> Giỗ tổ to : Thiệp mời dự “giỗ tổ” thường ghi : “lần 3, 5, 7, 22, 31...55 v.v...”  
 Giỗ tổ thường tổ chức to, mời bá tánh thật đông, đái ăn uống ì xèo. Chùa giàu còn rước nhạc, thầy “Kinh sư” tụng tán linh đình vui lắm.



## *Chuyện Hỏa Táng*

Chiếc thân ngũ ấm có rồi không  
Một tổ vi sinh chứa lẫn trong  
Lúc sống thua loài vi khuẩn độc  
Ngày đem hỏa táng thảng... vi... sinh !

Trọng Hạ năm Bính Tý  
16 - 06 - ÂL  
16 giờ, ngày 18 - 7 - 2008